

Nr.11 -14-04-2022

Beste ouders,

We zijn samen op weg naar Pasen. Een bijzonder feest waar we in de klassen de afgelopen weken echt naar toe hebben geleefd. Tijdens de veertigdagentijd vertelden we in alle groepen verhalen over het leven van Jezus. Elk verhaal laat iets zien over wie Hij is en welk voorbeeld Hij ons gaf. De afgelopen twee weken lag in elke klas een kruis met voorwerpen die passen bij de gebeurtenissen vanaf Palmpasen. Wij zijn dankbaar dat Jezus voor onze zonden is gestorven. Maar daar stopt het verhaal niet; Jezus liet het graf achter zich en overwon de dood. Op het Paasfeest mogen we elkaar begroeten met de woorden: "Christus is waarlijk opgestaan". Pasen zet de wereld in een ander licht.



Personeel

Prachtig nieuws voor juf Angelique en haar man Jeroen.

Woensdag 30 maart is hun dochter Milou geboren. Alles gaat goed met moeder en dochter. Angelique en Jeroen van harte gefeliciteerd met jullie dochter. Wij wensen jullie veel geluk en plezier met de kleine Milou! Wilt u juf Angelique en haar man feliciteren d.m.v. van een kaart? Dan mag u die bij de leerkracht van uw kind inleveren.

MR

Beste ouders en verzorgers,

Voor komend schooljaar zijn wij op zoek naar een ouder voor in de medezeggenschapsraad (MR).

Wit u helpen meedenken over de gang van zaken op school, maar ook stichting breed, de begroting, de formatie of heeft u zelf leuke ideeën waar we als MR mee aan de gang kunnen? Geef je dan op via mailadres mr.bg@pcogv.nl. Mocht u vragen hebben over de MR, spreek dan juf Marleen, juf Marloes of juf Carla aan of één van de ouders uit de MR: Hester vd Broek, Mariska Davelaar of Mireille Frunt. Opgeven kan tot 13 mei 2022.

MR-verslag

Als bijlage vindt u het verslag van de MR-vergadering van 25 januari.

Werkgroep ouderbetrokkenheid

We hebben in april een fijne bijeenkomst gehad, waarin we de bestaande afspraken nog even onder de loep hebben genomen. Hier zijn een aantal nieuwe suggesties uit voortgekomen, we zullen dit later met jullie delen. We zijn als werkgroep blij dat we ouders weer meer kunnen betrekken en ontmoeten in de school. Zo kan de inloop weer, zijn de kanjerrijklessen gestart en komen de fysieke oudergesprekken weer terug. We hopen de komende tijd jullie als ouders nog meer te kunnen betrekken bij het wel en wee van de school.

Verkeersveiligheid

We merken dat bij het wegbrengen en ophalen van de kinderen het erg druk kan zijn. Wij willen u dringend verzoeken uw auto niet aan de straat te parkeren, maar bij de Aldi, de kerk of de sporthal en vanaf daar naar school te lopen. Willen de ouders van de groepen ½ ook bij het hek ruimte houden zodat de kinderen van groep 8 goed overzicht hebben voordat ze de weg op gaan. Zo zorgen we met elkaar voor veiligheid bij het naar school en naar huis gaan.

Mocht u uw kind na schooltijd met de fiets of lopend komen ophalen, dan mag u op het plein wachten. Hierdoor blijft de stoep vrij en behouden we het overzicht.

Gymdocenten



Wie is de gymmeester van mijn kind(eren) vragen jullie je af. Bij deze stel ik mezelf eventjes voor.

Mijn naam is Rik Huijser en ik ben 24 jaar. Ik woon in Barneveld en daar heb ik vroeger ook op school gezeten. Eerst op de PWA en daarna op het JFC. Na het JFC ben ik afgestudeerd als sport coördinator. Nu werk ik al 2 jaar bij SNO (Sportieve Naschoolse Opvang) en geef ik vanuit SNO gymlessen op meerdere basisscholen in de buurt. Mijn grote hobby is voetbal en ik ben ook elke zaterdag te vinden op het veld bij Valleivogels 1 in Scherpenzeel.

Wat ik belangrijk vind in mijn gymlessen is plezier hebben gepaard gaande met een stijgende lijn op motorisch- en cognitief vlak.



Hoi allemaal,
Ik ben Rens, kom uit Arnhem en ben 24 jaar. Velen zullen mij weleens voorbij hebben zien lopen op het schoolplein of over mij gehoord hebben via uw kind. Ik werk bij SNO op 4 verschillende scholen in Barneveld, Nijkerk en Voorthuizen. Ook werk ik nog 3 middagen op de sport BSO. Op de dinsdag werk ik op de Van Den Berghschool. Ik houd zelf erg van sporten maar vind het nog leuker om kinderen plezier te zien hebben in bewegen. Dit is dus ook mijn voornaamste doel in de gymles. Veel bewegen en dat alles met plezier. Ik hoop mijzelf op deze manier kort te kunnen voorstellen. Zijn er ooit nog vragen of opmerkingen aan mij, aarzel niet om mij aan te spreken of contact te zoeken via de juf.

Facultatieve oudergesprekken

Deze oudergesprekken staan voor volgende week weer op de planning, de facultatieve gesprekken. Maar wat betekent dit?

We gaan er altijd vanuit dat wanneer er zorgen zijn ouders contact met ons opnemen of andersom. Wij willen graag laagdrempelig zijn in ons contact en bij eventuele zorgen gelijk in gesprek gaan. Als de leerkracht met u in gesprek wil dan heeft u in de afgelopen dagen hiervoor een uitnodiging gekregen. Heeft u geen uitnodiging gekregen maar wel dringende zaken die besproken moeten worden? Neem contact op met de desbetreffende leerkracht. Dit mag zowel via de mail, telefonisch of spreek ons na schooltijd even aan.

Koningsspelen 22 april

Volgende week vrijdag is het weer zover, de Koningsspelen! De groepen 1 t/m 4 gaan spelletjes doen op het schoolplein. De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan na de opening op het schoolplein om 8.30 uur naar VVOP. Ouders van de groepen 5 t/m 8 zijn van harte welkom om tussen 9.00 uur en 11.00 uur een kijkje te komen nemen op de voetbalvelden van VVOP.

Vanuit school zullen wij een tussendoortje verzorgen. U mag uw kind altijd iets extra's meegeven.

Na het sporten zullen we met elkaar lunchen op school. De kinderen moeten die dag een bord, beker en bestek meenemen naar school.

De kinderen van de groep 1 t/m 4 zijn om 12.30 uur vrij, voor groep 5 t/m 8 start de vakantie om 14.30 uur.

Om het feest extra compleet te maken willen we jullie vragen om de kinderen die dag oranje kleding aan te trekken.



Kind op maandag

19 t/m 22 april: **Hoor je mij?**

De verhalen van deze week helpen je ontdekken dat je soms iemand nodig hebt die naar je luistert. In de tempel bidt Hanna zonder geluid. Toch wordt haar gebed verhoord. Ze krijgt een zoon en belooft dat hij een dienaar van God zal worden. De kleine Samuel gaat wonen in de tempel en hoort daar Gods stem.



9 t/m 13 mei: **Hier is de koning**



Deze week horen we op welke bijzondere manier Saul koning wordt. Het laat een beeld zien dat niet persé bij een koning past. De profeet waarschuwt het volk om God niet te vergeten nu er een koning is. Met de verhalen ontdekken de kinderen dat de koning in de bijbel niet de hoogste baas is.

16 t/m 20 mei: **Spijt**

Als Saul niet doet wat de Heer hem zegt, heeft God spijt dat Saul de koning is. Samuel laat Saul weten dat hij geen koning meer zal zijn en Saul heeft spijt van wat hij gedaan heeft. Ook kinderen kennen het gevoel van spijt in hun eigen verhalen.



Kalender

Lied van de maand april: 249 All night all day

[Klik hier om het lied te luisteren.](#)

Lied van de maand mei: 371 Onze vader

[Klik hier om het lied te luisteren.](#)

15 april	Goede Vrijdag
17 en 18 april	Pasen
19 april	Studiedag onderbouw; groep 1/2 vrij
20 april	Open inloop groep 3-8
20 en 21 april	IEP-toets groep 8 Facultatieve gesprekken
22 april	Koningsspelen
26 april t/m 6 mei	Meivakantie
8 mei	Moederdag
11 mei	Open inloop groep 1-2
13 mei	Open inloop groep 1-2 Hart voor school (groep 7b) Oudermail Berghjournaal
18 mei	Open inloop groep 3-8
25 mei	Leerkrachtendag
26 mei	Hemelvaartsdag
27 mei	Alle kinderen vrij